

Petrus Parva / Broeder Discipulus

Spelgroep: **Monniken**

Gespeeld door: **Peter Petiet**

Mijn naam is Petrus Parva. (de familienaam Parva wijst er op dat ook mijn voorouder klein van stuk waren). Ik ben geboren in Alkmaar en sinds 10 jaar als aankomend monnik togetreden tot de orde. Hier heb ik de naam Discipulus gekregen (wat leerling betekent). Hoewel ik een goed verstand heb en destijds door mijn ouders als jongste zoon voorbestemd was om priester te worden wordt op de abdij gezegd dat mijn slordigheid en zorgeloosheid mij parten spelen dit op korte termijn te realiseren.

Familie/vrienden

Ik kom uit een vroom en welgesteld gezin van vier kinderen. Mijn vader, Engelbertus Parva, is in Leiden geboren en werkte daar als wever en stoffenhandelaar. Mijn moeder Alida die destijds in Heiloo woonde leerde hij kennen op een jaarmarkt in Egmond. Zij kwam uit een familie van schoenlappers en hielp daar haar vader.

Werk/Bezigheden

Ik ben er van overtuigd dat ik alle kwaliteiten in me heb om priester te worden en vind dat de weg hier naar toe al veel te lang duurt: ik word voor allerlei werkzaamheden ingezet om me hiermee *“verder te ontwikkelen, mijn kwaliteiten te tonen en de ernst van het kloosterleven te leren kennen”*

Karakter

Ik ben een idealist en soms een dromer. Ik ben tot de kloosterorde togetreden om tenslotte het hoge ambt van Priester te kunnen bekleden. Ik zou graag willen dat mijn ouders, broer en zussen trots op mij kunnen zijn dat ik dit bereikt heb. Ik heb het idee dat andere aankomende monniken sneller de kans krijgen om door te leren voor priester. Zelf vind ik niet dat ik slordig en zorgeloos ben: ik maak naar mijn idee in mijn inzet alleen onderscheid in wat belangrijk is en wat niet en weet de hoofdzaken goed te scheiden van de bijzaken.

Eigenaardigheden

Ik lees en studeer graag in de bijbel en probeer de mij opgedragen klooster werkzaamheden snel af te raffen zodat ik weer kan lezen en mijn kennis kan vergroten. In mijn hoofd droom ik over de tijd waarin ik tenslotte priester zal zijn. Dagelijks, samen met de andere monniken, zingen vind ik fijn om te doen en het geeft me een rustig en vertrouwd gevoel dat het allemaal goed zal komen. Ik hou het meest van de lente: de natuur is dan op zijn mooist en ik ben dan ook het liefst ergens buiten in de kloostertuin.

Historische achtergrond en Slotfestijn

Ik verheug me op het Slotfestijn en de jaarmarkt. De drukte en alle mensen die daar op af komen geven Egmond even een andere sfeer en hebben daardoor ook hun invloed op mijn toch wat saaie leven in en rond het klooster.

Mijn personage is: (alles onderstrepen wat van toepassing is)

◇historisch ◇uit het ‘Slot op den Hoef’ ◇geënt op de historie ◇veel is waar ◇veel is verzonnen

