

Rosalyn van Aemstel (Bedelares)

Spelgroep: Volk

Gespeeld door: Kelly van Amstel

Over mezelf.

Ik ben Rosalyn en ben sinds kort in Egmond aan den Hoef. Het is hier allemaal nog wat vreemd en nieuw. Hopelijk vind ik wat te eten.

Familie/vrienden

Ik ben geboren te Alkmaer, mijn ouders zijn beiden pas overleden. En nu sta ik er in mijn eentje voor. Vroeger was ik wasvrouw maar ik heb een zware wastobbe op mijn enkel gehad en nu kan ik niet lang meer staan of lopen. Dus nu bedel ik voor mijn onderhoud.

Werk/Bezigheden

Ik bedel en soms als ik echt niet anders kan, dan steel ik wel wat ik nodig heb. Als ik dat niet doe, ga ik dood. In Alkmaer werd het me te heet onder mijn voeten. De kruidenier heeft zijn beklag gedaan bij de stadswachten, en dat terwijl ik maar 1 appel had gepakt. Ik had ook zo'n honger. Dus nu ben ik naar Egmond gekomen in afwachting van het Slotfestijn. Wie weet krijg ik daar de kans om mijn buik vol te eten.



Karakter

Ik ben koppig en blijf vechten om te overleven. Ik ga niet bij de pakken neer zitten en met het weinige wat ik heb probeer ik mijn hoofd boven water te houden. Ondanks alles ben ik vrolijk en nieuwsgierig

Eigenaardigheden

Muziek maakt me blij. In de periode dat ik gedwongen was stil te zitten vanwege mijn enkelbreuk heb ik van een passerende troubadour een beetje fluit leren spelen. Ook vind ik het leuk om te dansen. Al gaat dat niet zo goed meer vanwege mijn enkel.

Kleding, rekvisieten en andere bijzonderheden.

Alles wat ik heb, draag ik bij me en dat is niet veel: een nap en een lepel, een houten fluit en een stok.

Het Slotfestijn

Ik hoop dat ik op het slotfestijn wat te eten en andere dingen kan regelen. Ik hoop alleen dat er niet zoveel wachters zijn. Wie weet krijgen ze me in het oog en dan is het afgelopen met de pret.

Mijn personage is:

◇historisch ◇uit het 'Slot op den Hoef' ◇geënt op de historie ◇ veel is waar ◇veel is verzonnen